



## Rapportage TIP Sittard Geleen religie

22 november 2018

### Inhoudsopgave

1. Samenvatting	2
2. Rechte tellingen	3
Religie	3
3. Onderzoeksverantwoording	14
Toponderzoek	15

## 1. Samenvatting

Op vraag "1 Wat is uw religie?" antwoordt 53% van de respondenten: "Katholiek".

Op vraag "2 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw religie?" antwoordt 49% van de respondenten: "Nee".

Op vraag "3 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?" antwoordt 37% van de respondenten: "Een paar keer per jaar".

op vraag "4 Hoe belangrijk is religie voor u?" is het meest gekozen antwoord (32%): "Neutraal".

*Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Sittard-Geleen, waarbij 339 deelnemers zijn geraadpleegd.*

## 2. Rechte tellingen

### Religie



Op vraag "10 Wat is uw religie?" antwoordt 53% van de respondenten: "Katholiek".

### Anders, namelijk

- Asatru
- Atheïst en dat is GEEN religie dus dient het ook niet op religie te worden gevraagd
- Boedhisme
- Boedist
- Christelijk (2x)
- Christen
- Christen dit is iets anders dan Katholiek zijn
- Christen maar niet bij een kerk ingeschreven
- Gaat u geen reet aan
- Ik ben van mijn geloof afgevallen na alle schandalen in de katholieke kerk
- Ik geloof in een Goddelijke Bron. Géén organisatie die daar achter zit.
- Katholiek maar kom nog zelden in de kerk na alle negatieve dingen wat er de laatste tijd in de kerk allemaal gebeurd is
- Katholiek maar ze maken het ons wel moeilijk
- Katholiek, maar niet prattiserend
- Katholiek, maar sta hier in veel gevallen niet achter.
- Niet van toepassing
- Nvt
- Restanten van christendom en een spirituele filosofische belangstelling
- RK maar vooral wereldburger
- Slavisch byzantijs
- Spiritueel
- Taoïstisch
- Universeel religieus

- Van geboorte Katholiek maar ben niet gelovig, heb niets met de kerk.

### Toelichting

- Katholiek
- Ben wel katholiek ,heb niets met de kerk en de dogma s van wat voor een geloof dan ook.
  - Christen en daarbinnen van gemengde Rooms-Katholieke en Gereformeerde huize, een voortreffelijke combinatie.....
  - Hoezo toelichting???????
  - Ik ben katholiek,maar ik voel me niet meer zo .een groot gedeelte zijn gewoon pedofielen
  - Katholiek opgevoed
  - Maar wel zonder de kerk .
  - Misbruikzaken zijn overal, in scholen bij verenigingen op de werkvloer, waar mensen zijn gaat het mis. was zo , is zoo, en zal zo blijven.
- Ik ben niet religieus
- Ben ooit Nederlands Hervormd gedoopt en opgevoed en later door toedoen van schoonvader Katholiek geworden maar heb niets met welke godsdienst dan ook.
  - Geen enkele religie past omdat ze allen dogmatisch zijn, ik ben wel een mens die gelooft in mens, natuur en dier.
  - Ik ben niet eens 'Niet religieus'. Ik ben anti religie! Dit omdat religies altijd mensen onderdrukken, onvrij maken en deze instellingen ontnemen mensen de verantwoordelijkheid voor alles wat ze doen en geven de macht over dit handelen uit handen aan een niet te controleren macht (een god of iets dergelijks) en aan (zichzelf benoemde) vertegenwoordigers, die vaak wettelijke regels aan hun laars lappen. Zich vaak ook van criminele activiteiten. bedienen voor 'eigen gewin'; denk hierbij aan de mateloze rijkdommen van religieuze instellingen, denk aan seksueel misbruik van kinderen.

Met enige regelmaat komen er misbruikzaken aan het licht in de katholieke kerk.



Op vraag "11 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw religie?" antwoordt 49% van de respondenten: "Nee".

### Ja, namelijk:

- 't is ook hier en daar een "zootje"
- Al sinds de jaren zeventig, erg hypocriet
- Alhoewel ik weet dat dit in de gehele maatschappij gebeurt vind ik dat het in ALLE gevallen ZWAAR bestraft moet worden, zeker omdat het hier gaat om een voorbeeldfunctie
- Als ik nu moest kiezen zou ik atheïst zijn.
- Ben katholiek maar doe er niets meer mee
- Bevestiging van mijn keuze om niet religieus te zijn
- Bevestigt mijn mening over noodzakelijke vernieuwing
- Bezoek de kerk al lang niet meer stelletje pedo.....
- Corrupte achterhaalde katholieken
- Criminele organisatie
- Daardoor niet religieus. Is al van oudsher bekend.
- Daarom ook geen religie meer
- Dat de kerk in het verleden heel wat op zijn kerfstok heeft gehad.
- Dat er een massa hypocrieten op de wereld rondlopen.
- Dat er geen pater of non te vertrouwen is en vaticaanstad daar zitten de meeste boeven en kinderlokkers
- Dat geloof voor veel ellende kan zorgen en niet alleen de katholieke kerk.
- Dat het steeds in de doofpot werd gestopt.
- Dat ik me ervoor schaam. Maar in ieder geloof en cultuur gebeurt dit, helaas
- Dat ik minder naar de kerk ga
- De afstand tot geloof wordt groter.
- De ijs koude doche verdienen de verantwoordelijke, misschien ontwaken zij dan uit alles onder de deken slaap.
- De krampachtige seksuele moraal van de katholieken en alle andere religies

- De leiders moeten niet meer heilig zijn en er moet meer controle en dus ook bestraffingen komen
- De R.K. Kerk is een pedofielen club, die niet eens openlijk zegt dat ze vieszakken zijn, maar mensen wat geld in de hand stoppen maar nauwelijks openbaar mea culpa zeggen. Ze blijven zich eruit kletsen en erkennen geen schuld. Schaf celibaat af zodat de geestelijkheid ook aan haar trekken kan komen
- Denk zeer negatief over dat geloof
- Deze worden negatief beïnvloed
- Dit komt in alle religies voor, zelf niet praktiserend geloof
- Een bezoekje aan Vaticaanstad heeft me van mijn geloof afgegooid. Zoveel rijkdom en machtsmisbruik uit de naam van een God..... ik bedank daarvoor
- Een geestelijke staat al heel lang niet meer op een zgn. sokkel
- Een religie gebruiken om mensen te misbruiken is onacceptabel
- Een zeer negatieve
- En nee...het is de mens..niet de religie die de daden verricht
- Ga niet meer naar de kerk
- Geen binding meer met geloof.
- Geloven kan ik zonder de kerk. Weinig vertrouwen in de kerk
- He valt niet te rijmen met elkaar vergeving en misbruik
- Heb jaren geleden de katholieke kerk al verlaten
- Heb me namelijk afgemeld als LID van deze vereniging.
- Heb minachting voor priesters, vertrouw ze voor geen cent.
- Het bevestigt dat religie (welke vorm dan ook) ook corrupteert.
- Het celibaat opheffen zodat deze mensen een normaal leven kunnen leiden.Geestelijke is een mooi beroep
- Het geloof verloren
- Het is triest dat je als bijvoorbeeld leraar wel wordt gestraft maar bij een priester wordt alles met de mantel der liefde bedekt
- Het komt bij mij over als een hypocriet zootje ongeregeld
- Het niet accepteren van homo,s
- Het verdoezelen van deze feiten
- Het vertrouwen is weg in de kerk.
- Hoe is het mogelijk dat men dat zolang heeft verzwegen
- Hoe relatief religie is
- Hypocriet..
- Hypocriete club
- |
- Ik baal van die viezerikken
- Ik ben niet (meer) trots op de katholieke kerk
- Ik ben uitgeschreven uit de RK kerk
- Ik denk erover om me uit te gaan schrijven
- Ik ga bijna nooit meer naar de kerk
- Ik ga niet meer naar de kerk
- Ik geloof n.l niet in die zwartrokken e.d, ik geloof in de heer en daar horen deze personen (de zwartrokken) niet bij
- Ik geloof niet meer in de kerk
- Ik heb er in het algemeen geen hoge pet van op
- Ik heb mij uitgeschreven uit de katholieke kerk
- Ik krijg steeds meer afkeer van religie of dat nu katholiek is of moslims .religie zorgt voor problemen

- Ik vind het vreselijk dat de goede gelovigheid van mensen zo geschaad is
- Ik voel me er niet comfortabel bij de kinderen zonder toezicht bij de pastoor (tijdens communielessen) te laten. Er is dan ook altijd minimaal 1 ouder bij.
- Ik was rk maar schaam me er nu voor
- Ik was Rk, maar heb mij laten uitschrijven
- In welke kerk komen ze niet voor.
- Is een van de redenen dat ik afscheid genomen heb van mijn eerdere religie
- Je gaat twifelen aan
- Je kunt niemand meer vertrouwen
- Kerken houden hun eigen sexueel criminel en de hand boven het hoofd
- Komt daar vaker voor. Niet zo vreemd eigenlijk.
- Laat me uitschrijven uit de kerk
- Laat priesters weer gewoon trouwen en laat vrouwen ook priester worden
- Lastig!!! de tijd zal het ons leren
- Meer een soort bevestiging, een 'niet begrijpen' dat bepaalde personen zó met macht om gaan.
- Mening was al negatief wordt alleen nog negatiever
- Mijn geloof in religie is verstreken.....
- Mijn geloof opzeggen
- Minder gelovig
- Minder kerkbezoek
- Minder vertrouwen in de kerk zelf
- Misbruikzaken bevestigen in nog meerdere mate mijn afkeer tegen de Kerk
- N de godsdienstleer van van de Kerk niet in overeenstemming met het handelen van vele bedienaren v
- Naar de kerk gaan hoeft niet meer voor ons
- Natuurlijk, maar dit geldt in z'n geheel voor machtsmisbruik
- Negatief t.a.v. kerkinstellingen
- Niet op religie maar wel op geestelijken
- Om die reden ben ik uitgestapt
- Onvoorstelbaar en schokkend, ook hier te veel 'politiek'
- Ook al zijn het individuen, hoe de kerk er mee om is gegaan is schandelijk
- Persoonlijke ervaring met misbruik in de familie
- Religie draagt bij aan verdeeldheid.
- Schandalig gewoon, het is een beerput en vrees nog slechts een puntje van de ijsberg. Veel religies zijn gebaseerd op angst. Doe dit leef zo en je komt in de hemel, of de eeuwige jachtvelden, of krijg 75 maagden. Doe je dat niet...volgt de hel...vooral op aarde. Je wordt gemarteld en gestenigd in sommige culturen. Uibuiting van die angst is int modrtne westen ook geweest. Je zou en moest afdragen aan de kerk. Je ziet die "rijkdom" nog steeds in die kerken.
- Tijd voor vernieuwing
- Uitgeschreven bij bisdom.
- Versterkt mijn beeld van de onzin van dit achterhaalde fenomeen
- Versterkt mijn overtuiging dat religies vaak ziek worden in hun dogma's
- Versteving van standpunten.
- Vertrouw de priesters niet meer (2x)
- Vertrouwen in de kerk wordt minder.
- Vertrouwen is aangetast.
- Vind het gewoon walgelijk omdat we vroeger altijd door die personen op onze vingers getikt werden en dat nu uitkomt dat ze zelf niet deugen

- Vind het heel erg. Voel me niet meer thuis in starre katholieke kerken. Kies bewust voor Vrangendael.
- Vindt dit erg jammer had nooit mogen gebeuren. Laat de Deken , Pastoor of wie het ook moge zijn maar trouwen.
- Waarom mogen priesters niet trouwen en domine's wel ??
- Want mensen met een religie zijn net mensen.
- Wantrouwen
- Was katholiek, maar kom niet meer in de kerk.
- Wat een sukkel om je daarmee bezig te houden
- Wat voor een geloof ook kinderen misbruik door alle gelovigen is verderfelijk
- Weinig vertrouwen in het instituut kerk
- Wel gelovig maar wil zo weinig mogelijk met het instituut Kerk te maken hebben
- Welke religie, welke vereniging, welke politieke partij, overal kan misbruik voorkomen. Ik heb niks met religie.
- Wil ik nog een geloof hebben.
- Ze komen bij alle geloofs en bevolkingsgroepen voor.
- Ze moeten beter screenen mensen die priester willen worden en NIET vergeven en nog mals vergeven . Want deze mensen zijn ZIEK !!!
- Zek
- Zijn beesten
- Zou me haast laten uitschrijven, maar is me teveel werk

## Toelichting

- Ja, namelijk:
- Er lopen in de wijk Limbricht ook mensen die een burka dragen. Dit kan toch NIET !!!!
  - In de kerk werken mensen , mensen zijn van nature onbetrouwbaar .religie hoort in het hart en hoofd bij ieder persoon prive .
  - Niet zo zeer op religie als wel op de kerk en haar gezagsdragers. Puur misbruik van macht.
  - Ook bij andere godsdiensten komt dit voor. Maar bij sommige godsdiensten is het onderwerp gelijke rechten voor man en vrouw al taboe. Uithuwelijken van jonge kinderen. Laat staan een openlijke discussie over misbruik.
  - Slechte ervaringen
- Nee
- Als er een paar rotte appels tussen zitten dan is nog niet alles slecht
  - Ben niet praktiserend.
  - Betje domme vraag.....uw religie. Zijn ook mensen zonder religie.
  - Dat heeft met de mensen te maken niet met het geloof
  - Dat speelde vroeger toen meneer pastoor nog echt invloed had. Behandel slachtoffers goed en kijk positief vooruit.
  - De kerk bepaalt niet waarin ik geloof. Erg genoeg dat religieuze medewerkers zich achter t geloof verschuilen, schijnheiligen
  - Dit heeft met religie niks te maken. Deze mensen zijn gewoon crimineel.
  - Elke misbruikzaak is verschrikkelijk en moet worden aangepakt doch om je dan af te keren van de kerk is te gemakkelijk
  - Het gebeurt helaas in alle rangen, standen wel on religieus.
  - Het geloof zit in jezelf....
  - Het is niet de religie, maar de mensen die in de fout gaan
  - Hou me niet meer bezig met het geloof.



- Ik beleef het privé. Helaas veel van deze zaken. Denk dat als men breder gaat kijken er overal probleemgebieden zijn, niet alleen bij de katholieke kerk. Maar helaas wel gebeurt.
- Ik geloof in God en niet in de geestelijkheid, want het zijn allemaal mensen van vlees en bloed, met al hun goede en zeer slechte dingen!
- Ik heb altijd al geweten hoe het toeging en toegaat in de Rooms Katholieke kerk.
- Ik wist al lang wat er in de kerk gebeurde. de onbeperkte macht, die tot misbruik leidt.
- In alle onderdelen van de samenleving zitten "rotte appels", religie, wereldleiders, sport, bankensector, etc. Bij de een een appeltje, bij de ander een volle mand
- In alle organisaties vinden/vonden misbruikzaken plaats (padvinderij, weeshuizen, Oxfam etc.etc.). Daar moet tegen opgetreden worden, maar doofpotten worden gemakkelijk gevonden.
- Komt beslist niet alleen bij de RK kerk voor !
- Levenservaring heeft mij de rug doen toekeren naar mijn geloof en de misbruikverhalen zorgen er niet voor dat ik zal besluiten om weer eens naar de kerk te gaan. Als vind ik het wel belangrijk dat de mogelijkheid er moet zijn. Het katholieke geloof hoort bij onze cultuur en veel ouderen onder ons zijn wel gelovig.
- Mijn geloof hangt niet vast aan de katholieke kerk! mijn geloof zit in mij en andere meer spirituele zaken. Ik verafschuw elke vorm van misbruik in welke situatie dan ook van zowel mens als dier als natuur!!!
- Mijns inziens is het een zaak die zolang er mensen op ander zijn zich zal voor doen en niet alleen in de katholieke kerk, in alle vormen van samenlevingen en gemeenschappen komt dit voor; alleen is het bij de RK kerk toevallig tevoorschijn gekomen. De beerputten zullen ongetwijfeld in de meerderheid zijn en niet perse groter.
- Misbruik is iets van alle tijden waar helaas ook priesters bij betrokken kunnen zijn.
- Misbruik is mensenwerk, daar heeft het geloof niets mee te maken...
- Neen misbruikzaken vinden in de gehele maatschappij plaats
- Per definitie vind ik dat iedere religie bestaat uit idioterie. Religie maakt meer kapot dan wat anders. de kerk misbruikt kinderen, de islam keurt trouwen en seks met minderjarige meisjes goed. Religie past niet meer binnen de huidige tijd.
- Waar je opgroeit heeft invloed welk geloof je aanhangt, goed en kwaad komt in elk geloof of religie voor.

Weet  
niet

- Religie daar moet mee gestopt worden. Het slechtste wat er ook maar kan zijn. bv de misbruik in de katholieken kerk laat die mannen gewoon een relatie aangaan, trouwen en kinderen krijgen zoals bij bv de protestanten. Wie weet wordt het dan minder. Ook zij moeten hun behoeften kwijt kunnen
- Schandalig beleid en doofpot affaires



Op vraag "12 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?" antwoordt 37% van de respondenten: "Een paar keer per jaar".

#### Toelichting

##### Wekelijks

- Geregeld een kerk, maar vaker een kapelletje
- Voel me hier prettig bij.

##### Een paar keer per maand

- Alleen om kaarsje op te steken maar niet voor priesters e.d .
- Ben lid van twee kerkkoren, vandaar 2 x per maand.

##### Een paar keer per jaar

- Alleen bij gelegenheid zoals begrafenis of een feestelijke gelegenheid
- Alleen uit respect voor bekenden tijdens uitvaart, bruiloft en dergelijke.
- Als
- Dit doe ik vooral omdat daar de historie van de gemeenschap en de rijkdom van vroeger goed te zien is. En het is soms fijn om op een rustige plaats te zijn, bijv. op vakantie.
- Eigenlijk alleen bij begrafenis of trouwerij
- Ik vind de plaats om te bidden onbelangrijk. Een kerk gebouw is wel belangrijk in een stad of dorp. Jammer de ons geloof niet met haar tijd meegaat. misschien dat ik dan meer naar de kerk zou gaan.
- In
- Kleine kapelletjes stralen soms een bepaalde rust uit wat mij wel aanspreekt
- Maar dan voornamelijk Peter Karel in Munstergeleen en eventueel begrafenis
- Niet om te bidden, wel vanwege de (esthetische) ervaring) kerkinterieurs hebben ons wel wat te bieden aan reikunst en stilte
- Overall waar ik ben, in elke stad, ga ik ook wel een kerk binnen, niet om te bidden, maar om te kijken.
- Pater Karel in Munstergeleen om een kaarsje voor iemand op te steken.
- Zelden

- Jaarlijks
- A.u.b. Doe als gemeente niet mee in die correcte hype dat moskeeen hier normaal zijn en erbij horen. Er is geen integratie en moslims willen ook niet. Het hoort niet bij Geleen en het brengt ook nauwelijks goed geïntegreerde, leuke mensen naar onze gemeenschap. Ze brengen vooral parallele gemeenschappen en verloedering.
  - Bij een doop of begravenis
  - Bij iets speciaals,bruiloft, begrafenis
- Nooit
- Alleen als steun aan de nabestaande.
  - Als een dierbare kiest voor een begrafenis door de papen dan kom ik tandenknarsend luisterend in een gebedshuis en meestal is dat een R.K. Kerk. Als je die diensten dan bij woont dan krijg ik vaak het schaamrood op de kaken van de onpersoonlijke, liefdeloze voorgangers in zo'n dienst. Het is vaak dienst afrafelen en kassa zonder warmte, menselijk inlevingsvermogen en meeleven met het verdriet van nabestaanden.
  - Ik geloof niet (meer) in de Kerk maar mijn geloof in God verandert niet. Geestelijken zijn maar vertegenwoordigers van God en helaas te vaak negatief in het nieuws, dus slechte vertegenwoordigers. Maar dit zie je ook in andere geloven.
  - Je kunt ook ergens in geloven zonder kerkelijke gemeenschap.
  - Kom er alleen met een begrafenis uit eerbied voor de overledene.
  - Uitgezonderd begrafenissen.
  - Wel vanwege sfeer, architectuur
- Weet niet
- Alleen voor een begrafenis
  - Begrafenissen
  - Bij bruiloften, begrafenissen etc.  
Begrafenissen, bruiloften etc.
  - Geloven heeft niet persé iets met een kerk te maken.
  - Ik ga alleen naar de kerk als er een herdenkingsdienst is voor overleden familieleden of vrienden.
  - Op vakantie en/of op bezoek in een andere stad. Ook wanneer een muziekuitvoering of tentoonstelling in bovengenoemde plaats vind.
  - Wanneer in er behoefte aan heb
  - Wisselend, nav huwelijk of overlijden of uit nieuwsgierigheid



Op vraag "13 Hoe belangrijk is religie voor u?" is het meest gekozen antwoord (32%): "Neutraal".

### Toelichting

- Begrijp dat anderen dit belangrijk vinden en dat respecteer ik
  - Begrijp de relevantie van deze vraag ook niet goed
  - Behalve in Sinterklaas want ik vind zwarte piet wel leuk ;-)
  - Ben met gelijkgezinden, kom er tot rust, haal er troost uit en ben er dankbaar, "leef in de trant van" wat gij niet wilt, dat u geschiedt.....).
  - Daar ben je mee opgegroeid en zit daardoor onvermijdelijk in je leven verweven.
  - Godsdiensten brengen alleen verdeeldheid en onvrede in de wereld.
  - Het brengt de mensheid niet tot een geheel.
  - Het speelt helaas een veel te grote rol in onze samenleving, ook binnen de politiek! Religieus zijn doet iedereen maar privé en verder: weg ermee!!
  - Het woord religie past mij al niet
  - Het zou belangrijk moeten zijn. Het is onze identiteit. Soms maakt religie het leven of de dood ook gemakkelijker.
- Ik vind het een ontzettend moeilijk onderwerp en de vragen overvallen me een beetje. Ik sta van mezelf te kijken. Het voelt ongemakkelijk om eerlijk te zijn.
- Ik heb geen kerk nodig om mijn geloof te beleiden
  - Mijn religie gaat u geen moer aan, het zal me worst zijn of je een boom aanbid of die pedofiel Allah zolang je het maar achter je eigen deur doet en me er niet mee lastig valt.
  - Oorspronkelijke betekenis van religie is verbinden / verbonden zijn in mezelf en met de wereld. In die zin (en dus niet in de zin van geloven) is religie voor mij zeer belangrijk. En wezenlijk voor ieder mens.
  - Religie hangt voor mij niet noodzakelijkerwijs samen met het bezoek aan een kerk/gebedshuis!
  - Religie heeft invloed op mensen en het maatschappelijk leven. Om die reden heeft het dus ook invloed op mijn omgeving en is het belangrijk
  - Religie in de betekenis van je als mens verbonden voelen met de Natuur.
  - Religie zit in je binnenste. Dit moet je in vrijheid kunnen beleven achter je voordeur. Buiten de de gelden de regels van de cultuur waar je woont. Religie mag je niet opdringen
  - Succes en geluk ligt grotendeels aan jezelf ipv een god

- Waar vind je nog rust of troost naar behoefte in deze seculiere maatschappij?
- Wat telt is dat wij er als mensen allemaal mogen zijn anders maakten wij geen deel uit van de wereld. Religie beoefenen maakt meer kapot omdat ieder er zo zijn eigen kijk op heeft. Menselijkheid vind ik veel belangrijker, dat wij er allemaal mogen zijn en elkaar de ruimte geven ons zelf tot uitdrukking te brengen zonder de ander te verplichten iets te zijn wat niet past.
- Zeker wanneer er heftige gebeurtenissen gebeuren in mijn leven.
- Zelf niet kerks, wel ermee opgegroeid. Respect voor anderen, ongeacht welk geloof de persoon heeft.
- Zie vorige antwoorden
- Zorgt voor te veel misstanden in de wereld

### 3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek	:	TIP SittardGeleen
Onderwerpen	:	Religie
Enquêteperiode	:	09 november 2018 tot 19 november 2018
Aantal respondenten	:	339
Foutmarge	:	5,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
Aantal vragen	:	14
Gemiddelde duur invullen van enquête	:	5 minuten en 47 seconden
Rapportagedatum	:	20 november 2018

## Toponderzoek

Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het **raadplegen van meningen**. In een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen / ervaringen / beleving van belang om te overleven.

Onze **professionele en flexibele** medewerkers hebben **interesse** voor uw onderzoeksvraag om de beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een **transparant** inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.

Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en het overheidspanel Overheid in Nederland.



Toponderzoek  
Expeditiestraat 12  
5961 PX Horst

[www.Toponderzoek.com](http://www.Toponderzoek.com)  
enquete@toponderzoek.com  
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.